

Στον Κύριο να έχετε πάντα εμπιστοσύνη γιατί ο Κύριος ο Θεός είναι αιώνιος βράχος (Ησ 26,4)

Αυτός ο Λόγος της Ζωής είναι παρμένος από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα, ένα αγαπημένο κείμενο της χριστιανικής παράδοσης. Πράγματι, περιλαμβάνει σελίδες πολύ χαρακτηριστικές, όπως η αναγγελία του Εμμανουήλ, «του Θεού ανάμεσά μας»¹ καθώς και το πρόσωπο του πάσχοντα δούλου, που θεωρείται μια προεικόνιση των παθών και του θανάτου του Ιησού.

Αυτό το εδάφιο είναι μέρος ενός δοξαστικού ύμνου του λαού του Ισραήλ που, μετά τη δοκιμασία της εξορίας, επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ. Αυτά τα λόγια γεμίζουν την καρδιά με ελπίδα, επειδή η παρουσία του Θεού δίπλα στο λαό του είναι πιστή και ακλόνητη σαν το βράχο. Εκείνος ο ίδιος θα υποστηρίξει τις προσπάθειες του λαού για την κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική ανασυγκρότησή του.

Και ενώ η πόλη την οποία θεωρούσαν απόρθητη θα καταστραφεί επειδή δεν χτίστηκε σύμφωνα με σχέδιο αγάπης του Θεού, αυτή που είναι χτισμένη πάνω στο βράχο της δικής του εγγύτητας, θα απολαύσει ειρήνη και ευημερία.

Στον Κύριο να έχετε πάντα εμπιστοσύνη γιατί ο Κύριος ο Θεός είναι αιώνιος βράχος (Ησ 26,4)

Πόσο είναι επίκαιρη η ανάγκη για σταθερότητα και ειρήνη! Μήπως δεν περνάμε κι εμείς στιγμές σκοτεινές, μέσα σε περιόδους απειλητικές μερικές φορές για το μέλλον μας; Βιώνοντας τις σημερινές δυσκολίες και με την τάση που έχουμε να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, πώς να αποφύγουμε την επιφυλακτικότητα και τη δυσπιστία προς τους άλλους;

Για μας τους χριστιανούς, η απάντηση είναι βεβαίως να «αποκαταστήσουμε» με ζήλο μια σχέση εμπιστοσύνης με το Θεό, που στο πρόσωπο του Ιησού έγινε εγγύς σε μας, μέσα στους δρόμους της ζωής, ακόμη και τους πιο σκοτεινούς, στενούς και περίπλοκους.

Ωστόσο, αυτή η πίστη δε σημαίνει μια παθητική αναμονή. Αντίθετα, μας ζητά να δραστηριοποιηθούμε, να είμαστε ενεργοί πρωταγωνιστές και υπεύθυνοι στην οικοδόμηση της «νέας πόλης», χτισμένης πάνω στην εντολή της αμοιβαίας αγάπης. Μια

¹ Ησ 7,14 και Μτ 1,23

φιλόξενη πόλη για όλους, ιδιαίτερα τους αδύναμους και ταπεινούς, που ήταν αυτοί που πάντα προτιμούσε ο Κύριος.

Και σ' αυτό το δρόμο, είμαστε βέβαιοι ότι θα βρούμε συντρόφους στην πορεία άνδρες και γυναίκες που καλλιεργούν στην καρδιά τους τις πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας, με σεβασμό στη δημιουργία, το «κοινό σπίτι» μας.

Στον Κύριο να έχετε πάντα εμπιστοσύνη γιατί ο Κύριος ο Θεός είναι αιώνιος βράχος (Ησ 26,4)

Στο ισπανικό χωριό Αλουσέρ, μια ολόκληρη κοινότητα δεσμεύτηκε να δημιουργήσει σχέσεις αδελφικές και συμμετοχικές.

Διηγούνται: «στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2008, φτιάξαμε ένα σύλλογο με σκοπό να δρομολογήσουμε διάφορες δραστηριότητες, με τη δική μας αποκλειστική πρωτοβουλία ή σε συνεργασία με άλλους συλλόγους της περιοχής, ώστε να προωθήσουμε χώρους διαλόγου, καθώς και ανθρωπιστικά διεθνή σχέδια.

Για παράδειγμα, από την πρώτη κιόλας χρονιά προωθήσαμε ένα δείπνο αλληλεγγύης για ένα πρόγραμμα ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΉ, ώστε να χρηματοδοτήσουμε τις σπουδές νέων Αφρικανών, με την προϋπόθεση να δεσμευτούν να εργαστούν στη χώρα τους για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Αυτά τα δείπνα που συγκεντρώνουν περίπου 200 άτομα, συνεργάζονται οι καταστηματαρχές και οι σύλλογοι.

Είμαστε επίσης χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με ένα άλλο σύλλογο εδώ και μερικά χρόνια. Μαζί οργανώνουμε μια ετήσια δράση, ανοιχτή σε προσωπικότητες του πολιτισμού, της μουσικής, της ζωγραφικής, της λογοτεχνίας, αλλά και σε πρόσωπα του πολιτικού, του οικονομικού και του ιατρικού κόσμου. Είναι ευκαιρία για όλους να μοιραστούν εμπειρίες ζωής και βαθύτερες αναζητήσεις».

Στον Κύριο να έχετε πάντα εμπιστοσύνη γιατί ο Κύριος ο Θεός είναι αιώνιος βράχος (Ησ 26,4)

Σε λίγο είναι Χριστούγεννα! Ας προετοιμαστούμε υποδεχόμενοι από τώρα τον Ιησού, μέσα από το Λόγο του.

Ο Λόγος του είναι ο βράχος πάνω στον οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε την κοινωνία των ανθρώπων: *Ας γίνουμε εμείς οι ίδιοι ζωντανός λόγος και θα διαπιστώσουμε, μέσα μας και γύρω μας, τη δύναμη ζωής που περιέχει. Ας αγαπήσουμε το Ευαγγέλιο μέχρι να αφεθούμε να μετουσιωθούμε σ' αυτό και να κάνουμε να πλημμυρίσει και τους άλλους [...]. Δεν θα ζούμε πια εμείς, αλλά ο Χριστός που θα πάρει τη δική μας μορφή. Θα αισθανθούμε απελευθερωμένοι από τον εαυτό μας, από τα όριά μας, τις εξαρτήσεις μας και κυρίως θα δούμε να απλώνεται η επανάσταση της αγάπης που ο Ιησούς, ζωντανός μέσα μας, θα προκαλέσει γύρω μας.*

Letizia Magri