

## Ο Άγιος της Ημέρας και Ημερήσια Βιβλικά Αναγνώσματα

### ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

30<sup>η</sup> Κυριακή της Κοινής Περιόδου του έτους

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:** • ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ, Π. Ψυχικό  
- 10.00 στα Ελληνικά και 18.30 στα Αγγλικά

• ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Κηφισιά - 11.30 στα Αγγλικά  
• ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Α. Παρασκευή - 8.30 στα Ελληνικά

**ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Οκτωβρίου** - Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτ.  
Ρωμ. 8,12-17 • Ψαλ 67 • Λκ. 13,10-17

**ΤΡΙΤΗ 26 Οκτωβρίου** - Δημητρίου μάρτυρος  
του Θεσσαλονικέως

Ρωμ. 8,18-25 • Ψαλ 125 • Λκ. 13,18-21

**ΑΓ. ΡΟΔΑΡΙΟ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:**

• ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ, Π. Ψυχικό - 18.30 στα Ελληνικά

**ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Οκτωβρίου** - Ευαρέστου πάπα Ρώμης

Ρωμ. 8,26-30 • Ψαλ 12 • Λκ. 13,22-30

**ΠΕΜΠΤΗ 28 Οκτωβρίου** - Σίμωνος & Ιούδα αποστόλων  
Εφεσίους 2,19-22 • Ψαλ. 18 • Λκ. 6,12-19

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Οκτωβρίου** - Ναρκίσσου επισκόπου  
Ρωμ. 9,1-5 • Ψαλ 147 • Λκ. 14,1-6

**ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Οκτωβρίου** - Μαρκιανού επισκόπου  
Συρακουσών

Ρωμ. 11,1-2.11-12.25-29 • Ψαλ 93 • Λκ. 14,1.7-11

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:** • ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ, Π. Ψυχικό  
- 18.30 στα Ελληνικά

• ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Κηφισιά  
- 18.30 στα Ελληνικά

### ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

30<sup>η</sup> Κυριακή της Κοινής Περιόδου του έτους

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:** • ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ, Π. Ψυχικό  
- 10.00 στα Ελληνικά και 18.30 στα Αγγλικά

• ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Κηφισιά - 11.30 στα Αγγλικά  
• ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Α. Παρασκευή - 8.30 στα Ελληνικά

## XXX Κυριακή Κοινής περιόδου του Έτους (κύκλος Β')

«Όταν άκουσε ότι περνάει ο Ιησούς,  
άρχισε να κραυγάζει λέγοντας:

“Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου με!”»

(Κατά Μάρκον 10,47)

Αυτά τα λόγια του Βαρτιμαίου, του τυφλού, μας παρουσιάζουν την τέλεια προσευχή για διάφορους λόγους.

Πρώτον, αυτή η προσευχή αποκαλύπτει τη βαθιά ταπείνωση του Βαρτιμαίου. Εκφράζοντας αυτήν του την έκκληση, ο Βαρτιμαίος φανερώνει την πεποίθηση ότι ο Ιησούς ήταν η πηγή αυτού που χρειαζόταν και ότι δεν ήταν σε θέση ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του. Ο Βαρτιμαίος είχε την αυτογνωσία ότι ήταν αδύναμος και ότι ο Ιησούς ήταν η απάντηση. Έτσι, ο Βαρτιμαίος στράφηκε ταπεινά στον Ιησού, αναγνωρίζοντάς Τον ως πηγή σωτηρίας.

Δεύτερον, είναι μια προσευχή που εκληπαρεί για «οίκτο». Ο οίκτος είναι το συναίσθημα της θλίψης και της συμπόνιας που προκαλείται σε κάποιον από τα βάσανα των άλλων. Ο οίκτος είναι το έλεος και είναι μια μορφή αγάπης που

δίνει ο ένας στον άλλον γενναιόδωρα. Σε αυτήν την προσευχή λοιπόν, ο Βαρτιμαίος ζητά από τον παντοδύναμο Κύριο να του δείξει καλοσύνη και έλεος με την ελπίδα ότι ο Ιησούς θα τον βοηθήσει, παρόλο που θεωρεί τον εαυτό του ο ίδιος ανάξιος.

Τρίτον, αυτή η προσευχή αποκαλύπτει ένα ιερό πάθος. Δεν είναι απλώς ένα αίτημα για την βοήθεια του Θεού. Είναι μια κραυγή για βοήθεια, μια κραυγή απογνώσης. Είναι μια παράκληση και μια μορφή επαιτείας. Είναι το άνοιγμα της ψυχής κάποιου στον Θεό, χωρίς ντροπή ή υπερηφάνεια. Αυτό δείχνει το βάθος της προσευχής του τυφλού αυτού ανθρώπου.

Αναλογιστείτε, σήμερα, αυτά τα τρία μαθήματα από τη σύντομη προσευχή του Βαρτιμαίου. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να ζητάμε έλεος και να το κάνουμε αυτό με επιμονή και λαχτάρα. Η προσευχή με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα μας διαθέσει στη χάρη και το έλεος του Θεού.

Κύριε, Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με. Εκλιπαρώ ταπεινά με όλη μου την καρδιά για το έλεος και τη συμπόνια Σου. Αν και είμαι ανάξιος, βοήθησέ με να αναζητώ πάντα τη χάρη Σου και να εμπιστεύομαι την καλοσύνη Σου.

**ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ**

Ιερεμία (31,7-9)

Αυτά λέει ο Κύριος: «Να ψάλετε με αγαλλίαση για τον Ιακώβ. να αλαλάξετε για το κεφάλι των εθνών. να κηρύξετε, να αινέσετε και να πείτε: "Σώσε, Κύριε, το λαό σου, το υπόλοιπο του Ισραήλ".

Ιδού, εγώ θα τους φέρω από τη γη του Βορρά, θα τους συγκεντρώσω από τις άκρες της γης, και μαζί τους τον τυφλό, τον χωλό, την έγκυο κι εκείνη που γεννάει μαζί. μία μεγάλη συνάθροιση θα επιστρέψει εδώ.

Θα έρθουν με κλάμα και με ικεσία, και θα τους οδηγήσω κοντά σε ποταμούς νερών από ίσιο δρόμο, στον οποίο δε θα προσκόψουν. επειδή είμαι πατέρας στον Ισραήλ, και ο Εφραΐμ είναι πρωτότοκός μου».

ό,τι έχει σχέση με το Θεό, ώστε να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες. Έτσι μπορεί να αισθανθεί συμπάθεια για όσους βρίσκονται στην άγνοια και στην πλάνη, επειδή και ο ίδιος ζει την ίδια αδυναμία και γι'αυτήν οφείλει να προσφέρει τις θυσίες για τις αμαρτίες τόσο του λαού όσο και του εαυτού του. Κι αυτή την τιμή δεν την παίρνει κάποιος για τον εαυτό του, αλλά καλείται από το Θεό, όπως συνέβη και με τον Ααρών.

Έτσι και ο Χριστός δε δόξασε τον εαυτό του με το να γίνει από μόνος του αρχιερέας, αλλά τον δόξασε εκείνος που του είπε: «Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Επίσης και σε ένα άλλο σημείο λέει: «Εσύ είσαι ιερέας αιώνια, σύμφωνα με την τάξη του Μελχισεδέκ».

**ΑΝΤΙΦΩΝΙΚΟΣ ΨΑΛΜΟΣ**

Ψαλ 126 (1-2αβ.2γδ-3.4-5.6)

Αντίφωνο: **Μεγαλεία έκαμε ο Κύριος σ'εμάς, ήμαστε όλο χαρά.**

✠ Όταν ο Κύριος επανέφερε τους αιχμαλώτους της Σιών, \* ήμαστε σαν να ονειρευόμαστε.

Τότε γέμισε από χαρά το στόμα μας \* και η γλώσσα από αγαλλίαση. **Αντ.**

✠ Τότε έλεγαν μεταξύ τους τα έθνη: \* «Μεγαλεία έκαμε ο Κύριος γι'αυτούς». Μεγαλεία έκαμε ο Κύριος σ'εμάς, \* ήμαστε όλο χαρά. **Αντ.**

✠ Κάμε, Κύριε, να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοί μας, \* σαν τους χειμάρρους του νότου. Όσοι σπέρνουν με δάκρυα, \* θα θερίσουν με αγαλλίαση. **Αντ.**

✠ Πηγαίνοντας, προχωρούσαν κι έκλαιγαν, \* κρατώντας το σπόρο για να σπείρουν. Γυρίζοντας, όμως, θα έρχονται με αγαλλίαση, \* σηκώνοντας τα χειρόβολά τους. **Αντ.**

**ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ**

Εβραϊούς (5,1-6)

Κάθε αρχιερέας εκλέγεται ανάμεσα απ'τους ανθρώπους και ορίζεται για χάρη των ανθρώπων προς

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ**

κατά Μάρκο (10,46-52)

Τον καιρό εκείνο, έφθασαν στην Ιεριχώ. Και ενώ έφευγαν ο Ιησούς και οι μαθητές του και αρκετός κόσμος από την Ιεριχώ, ο γιος του Τιμαίου, ο Βαρτιμαίος, τυφλός ζητιάνος, καθόταν κοντά στο δρόμο. Όταν άκουσε ότι είναι ο Ιησούς ο Ναζαρηνός, άρχισε να φωνάζει και να λέει: «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!». Και πολλοί τον μάλωναν για να σωπάσει, αλλά εκείνος φώναζε ακόμα πιο πολύ: «Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!».

Στάθηκε τότε ο Ιησούς και είπε: «Φωνάξτε τον». Φώναξαν τον τυφλό και του είπαν: «Θάρρος, σήκω γιατί σε φωνάζει». Εκείνος πέταξε το επανωφόρι του, πετάχτηκε όρθιος και πήγε στον Ιησού. Κι ο Ιησούς του μίλησε και του είπε: «Τι θέλεις να κάμω για σένα;».

Κι ο τυφλός του είπε: «Ραββουνί, θέλω να αναβλέψω!». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε. Η πίστη σου σ'έσωσε». Κι ευθύς βρήκε το φως του κι ακολούθησε τον Ιησού στο δρόμο.



**POPE FRANCIS @Pontifex:**

Η προσευχή είναι σαν το οξυγόνο της ζωής. Η προσευχή φανερώνει στη ζωή μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που μας οδηγεί πάντα μπροστά.



**Ο τυφλός Βαρτιμέος ζητά το έλεος του Θεού**