

Η Οικογένεια είναι το ωραιότερο δώρο του Θεού προς κάθε άνθρωπο τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο. Μέσα στην οικογένεια μαθαίνουμε να γνωρίζουμε και να αγαπούμε τον εαυτό μας ως **πρόσωπο που το αγαπούν** γνωρίζουμε και αγαπούμε τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, ανακαλύπτοντας **την κλίση μας να αγαπούμε**. Μέσα στην οικογένεια μαθαίνουμε να γνωρίζουμε και την **Πηγή της αγάπης**: τον Θεό, που επιδιώκει να μας περάσει από την εγωιστική αγάπη στη γνήσια, τη θεική αγάπη.

Όμως την οικογένεια τη διαμορφώνουν **οι σύζυγοι και γονείς**, οι οποίοι δεν είναι πηγή της αγάπης, αλλά έχουν και οι ίδιοι ανάγκη να μάθουν την αγάπη από την πηγή της: τον Θεό. Και την εμπειρία του Θεού-Αγάπη τη βιώνουμε γνωρίζοντας τον Υιό του Θεού, **τον Ιησού Χριστό**, ορατή εικόνα του Θεού Πατέρα.

Αλλά πώς θα μπορέσουν οι γονείς να καλλιεργήσουν την προσωπική τους κοινωνία με τον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα τους; **Μόνο μέσα στην Εκκλησία**, συμμετέχοντας στη ζωή της Εκκλησίας, την οποία ο Ιησούς συγκρότησε ως ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ που μας διαπαιδαγωγεί στην αγάπη του Θεού, φωτίζοντάς μας με τον Λόγο του Θεού και ενισχύοντάς μας με τα Μυστήρια της νέας εν Χριστώ ζωής.

† Σεβασμιότατος

Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

π. Ανδρέας Βουτσίνος
π. Maurice Joyeux
Κατερίνα Βάγγερ
Ρόκος Δελλατόλας
Άντζελα Σεστρίνη
Μαρία Σικ
Αμάντα Φωσκόλου

ΧΟΡΗΓΟΙ



Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Οικογένεια
Περιπέτεια ή Εμπειρία;
Family
Adventure or Experience?



Λεόντειο Λύκειο Πατησίων, Νείγυ 17
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 / από ώρα 16:00 έως 20:30
και Σάββατο 15 Νοεμβρίου / από ώρα 9:00 έως 14:00

Leontios School of Patissia, Neuilly 17
Friday, 14th of November 2014 / from 16:00 to 20:30
and Saturday 15th of November / from 9:00 to 14:00

Πρόγραμμα

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

- 16.00: Προσέλευση-Εγγραφές-Επιλογή εργαστηρίων
16.30 – 16.40: Έναρξη-Προσευχή-Χαιρετισμοί
16.40 – 17.00: Dr. Luciano Moia, Αρχισυντάκτης της καθημερινής εφημερίδας *Anvenire* (επίσημο έντυπο της Καθολικής Ιεραρχίας της Ιταλίας)
«Η Σύνοδος των Επισκόπων μεταξύ αλήθειας και ευσπλαχνίας»
17.00 – 17.10: κ. Ρόκος Δελλατόλας, Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ποιμαντικού Συμβουλίου της Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών
Παρουσίαση αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου
17.10 – 18.30: Α' Στρογγυλό Τραπέζι
Συμμετέχουν: κ. Αντώνης Παπαρίζος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σεβ. Ιωάννης Σπιτέρης, Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης
κ. Χάρις Κατάκη, Δρ. Ψυχολόγος, Πρόεδρος του Εργαστηρίου Διερεύνηση των Ανθρωπίνων Σχέσεων
Dr. Luciano Moia

Συντονισμός: κ. Μαρία Σικ, δικηγόρος

- 18.30 – 18.50: Διάλειμμα – Καφές
19.00 – 20.30: Εργαστήρια – Λήξη εργασιών

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014

- 9.00: Προσέλευση - Εγγραφές - Επιλογή εργαστηρίων
9.30: Βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες
10.00 – 11.30: Β' Στρογγυλό Τραπέζι
Συμμετέχουν: π. Μελέτιος Ζαχαρόπουλος, Οικογενειακός Ψυχοθεραπευτής Υπεύθυνος του Κέντρου Μέριμνας για την Οικογένεια της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου
κ. Ιζαμπέλα Τσακματροπούλου, Μέλος της κίνησης των *Focolari*
κ. Ελευθερία Ρούση, Θεολόγος, Εκπαιδευτικός
κ. Ρόζμαρι Δελατόλα, Σχολική ψυχολόγος

Συντονισμός: κ. Αντώνης Ρηγούτσος, εκπαιδευτικός

- 11.30 – 12.00: Διάλειμμα – Καφές
12.00 – 13.30: Εργαστήρια
13.45: Πανόραμα διημερίδας – Λήξη εργασιών

Εργαστήρια

- 1. Αλήθειες και ψεύδη για το ανθρώπινο φύλο (gender). Μία παιδαγωγική πρόκληση.**
Η λανθασμένη σύλληψη του σεξουαλικού προσανατολισμού οδηγεί στη διάλυση της κοινωνίας και φαίνεται απειλή για τον πολιτισμό μας.
- 2. Οι μεγαλύτερες και συχνότερες δυσκολίες των γονιών στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.**
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς ώστε να διαμορφώσουν παιδιά ψυχολογικά και πνευματικά υγιή με συγκροτημένη προσωπικότητα.
- 3. Η Οικογένεια ρωτά την Εκκλησία.**
Η σύγχρονη οικογένεια ως πρότυπο καταναλωτικής συμβίωσης.
Οι κανόνες και η ελευθερία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.
Οι γρήγοροι γάμοι και τα γρήγορα διαζύγια.
Οι μορφές βίας που ασκούνται μέσα στην οικογένεια.
Τα παιδιά ως εμπόδιο στις σχέσεις ή και τις προσδοκίες του ζευγαριού.
- 4. Η χριστιανική αντίληψη του γάμου.**
Η παραδοσιακή μορφή του γάμου και της οικογένειας αλλά και οι νέες μορφές και τάσεις. Η στάση της κοινωνίας απέναντι στο νέο. Η εστία του προβλήματος.
- 5. Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών στη χώρα μας είναι πρόβλημα αλλά παράλληλα και δώρο Θεού για τη καθολικότητα της Εκκλησίας μας.**
Οι ιδιαιτερότητες των οικογενειών των οικονομικών μεταναστών (πίστη, δόγμα, άσυλο) και το πνεύμα της αδελφούσης της Εκκλησίας.
- 6. Μια οικογένεια σε κρίση**
Παρουσίαση ενός αντιπροσωπευτικού περιστατικού οικογένειας σε κρίση.
Κάθε μέλος βιώνει συναισθηματικά και γνωστικά διαφορετικά τη συμμετοχή του στο πρόβλημα. Πώς αναζητούνται οι πιθανές διέξοδοι.
- 7. Το Ημερολόγιο**
Φωτίζονται όλες οι πλευρές του εσωτερικού κόσμου ενός παιδιού του οποίου οι γονείς χώρισαν πρόσφατα και αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση του ρόλου των γονιών και των εκπαιδευτικών.
- 8. Η απομόνωση της οικογένειας μέσα στην κοινωνία. Η απομόνωση του ατόμου μέσα στην οικογένεια.**
Βιωματική προσέγγιση από οικογένειες της καθημερινότητάς τους. Η πίστη, τα οικονομικά προβλήματα, οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, οι συγκρούσεις, το μέγεθος των παιδιών, οι ρήξεις και η επανασύνδεση των μελών.
- 9. Το σύγχρονο ζευγάρι. Ισορροπώντας στα κύματα της καθημερινότητας.**
Οι προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέες οικογένειες. Οι εργασιακές σχέσεις, ο ρόλος των γονιών, η ανατροφή των παιδιών, η ανασφάλεια στις σχέσεις.

Πρόσκληση

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει
σε διημερίδα με τίτλο

«Οικογένεια: Εμπειρία ή Περιπέτεια;»

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί
στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων
(Νεϊγύ 17, Άνω Πατήσια)

την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
από ώρα 16.00 έως 20.30 μ.μ.

και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2015
από ώρα 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Χώρος στάθμευσης στην αυλή του σχολείου και στο υπόγειο parking